

Jesus Kristus läorde: Vi måste bli Födda På Nytt!



Hebreerbrevet 10:16 (Från SFB98):

”Detta är det förbund som jag skall sluta med dem efter denna tid säger Herren.” Och sedan: ”Jag skall **lägga mina lagar i deras hjärtan** och **skriva dem i deras sinnen,**”

Döden och ondskan finns pga synd!

De två allra första människorna, Adam och Eva, åt av förbjuden frukt, och så kom döden och ondskan in i människan från början.



Skyldig syndare? Hopp finns!

- Gud blev människa (Jesus **Guds Son**)
- Gamla **profeter skrev** om Jesus **innan** hans födelse
- Jesus kom och levde det **perfekta** syndfria livet
- Jesus lärde om **livets Väg**
- Jesus är **Vägen tillbaka** till Gud

Den oskyldige Jesus, gav sitt liv för oss.
Jesus dog på korset för att befria oss från synden.

Människan har blivit lik djävulen!

Satans ande har flyttat in i människan, och alla är fångade under synd.



Bibeln lär:

”Den som gör synd är av djävulen”

Och:

”Syndens lön är döden”.

Hallelujah,

På tredje dagen efter sin död på korset...

Jesus lever!

...**återuppstod Jesus!**

”Han är inte här. Han har uppstått, så som han har sagt. Kom och se platsen där han låg!” Matt 28:6 SFB98



Ett syndatest!



Har jag någonsin...

Ljugit?

Varit högmodig?

Haft illvilja?

Hatat?

Sexuellt omoralisk?

Eller skvaller?

Stulit?

Druckit mig berusad?

Vanhedrat föräldrarna?

Varit oärlig?

Fått vredesutbrott?

Förtalat någon?

Levt själviskt?

Praktiserat ockultism?

Varit girig?

Genom Jesu död på korset och uppståndelse, kan vi få dö bort från synden, och få leva det nya andliga livet i Honom.

- Då är vi Födda på Nytt!

Nytt hjärta

Att följa Jesus Kristus är ingenting för den lättsinnige. Jesus lärde ut detta: Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Det handlar om att dö bort ifrån det syndiga livet, som vi har fått ärva från våra förfäder, att lämna världen och dess furste djävulen, som de flesta tjänar, och istället bli lydiga medlemmar i Guds eviga fredsrike, där Jesus är herre och kung. När vi blir födda på nytt, så planteras vi in i Jesus Kristus. Vi blir då Guds barn och "frälsta". Då är vi kristna. Kristus bor i våra hjärtan genom den helige Ande.

Vi har blivit befriade från syndens makt och förvandlade till nya skapelser i Kristus Jesus. Den helige apostlen Paulus, skrev detta i nya testamentet (SFB98): "Vi var slavar under många slags begär och lustar, vi levde i ondska och avund, vi var avskyvärda och vi hatade varandra. Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare. Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd och, som vårt hopp är, bli arvingar till det eviga livet."

Det beskrivs en skildring mellan forna tillstånd och någonting nytt, från ett liv i mörker av "många slags begär och lustar" "ondska och avund" "hatade varandra", till någonting nytt: "frälste han oss". Hallelujah! Vi blir frälsta av nåd (favör, god vilja) genom tro, en Guds gåva Ef 2:8. Vi ska tro att Jesus är Guds son, Gud som blev människa, som dog på korset för våra synder, den oskyldige för de skyldige, och att han återuppstod från de döda på tredje dagen. Och när vi omvänder oss och låter döpa oss i vatten genom tro, så blir vi födda på nytt. Som Paulus skrev: 'genom ett bad till ny födelse'. Det är också bibliskt att sedan få handpåläggning av en kallad person och bli smörjd med den helige Ande (Apg 8:17).

En människa blir född på nytt, genom att Jesus flyttat in i hennes inre genom tro. Jesus är det nya livet. Han sade: Jag är vägen, sanningen och livet. Utan Jesus så är vi döda i våra synder. Men när vi blir födda på nytt, och Jesus planterats in som ett frö i våra liv, så får vi äran att följa honom i våra liv. Jesus inom oss producerar kärlek, godhet, barmhärtighet, mildhet, ödmjukhet, tålmod, frid, och självbehärskning. Nåden fostrar oss till att säga nej till det onda och ja till det goda. Vi får genom livets gång formas till att bli mer och mer lika Jesus, med målet att Jesus ska vara allt i alla bland de kristna! Som kristna så får vi möta många olika frestelser och prövningar. Djävulen vill få de kristna att synda och ge upp, men den kristne ska dagligen korsfästa sitt kött med dess lidelser och begär, och leva heligt varje dag. Jesus, som inte så långt efter sin uppståndelse, farit upp till himlen, och nu sitter vid Gud Faderns högra sidan, ska en dag komma tillbaka. Han ska då döma de levande och döda. Må vi vara redo för Jesu återkomst. Jesus lärde att hans lärjungar ska bli hatade av alla för hans namns skull, men att den som håller ut intill slutet ska bli frälst! Vi är kallade att vandra i Guds helige Ande och lyda Kristi lag. Bergspredikan i Matt 5-7 är en predikan av herren Jesus som människan är kallad att följa. Förlåtelse, kärlek till alla, ingen form av våld mm. hör till det kristna livet.

Gud är Fadern, Sonen och den helige Ande, tre men ändå en och samma Gud. I synnerhet i evangelium enligt Matteus, Markus, Lukas och Johannes så kan vi lära om vad Jesus undervisade, och honom ska vi lyssna på! Det finns mycket mer att skriva om, men alla svaren finns i Bibeln. För en ovan bibelläsare, så är det troligt bäst att börja läsa i något av de fyra evangelieböckerna i det nya testamentet.

"Jag har kommit för att de ska ha liv och ha det i överflöd." (från Joh 10:10 fr SRB)